

Το φεγγάρι - Τουλή Βασιλικής (Α΄ Βραβείο)

Μια Αυγουστιάτικη βραδιά
καθόμουν στο ακρογιάλι
και βλέπω από μακριά
το φεγγαράκι να προβάλει.

Μια λωρίδα χρυσαφιά
ξάπλωσε πάνω στα νερά
και νιώθω απέραντη χαρά
να έχω το φεγγάρι συντροφιά.

Είναι στ' αλήθεια λαμπερό
αυτό εδώ το βράδυ
γιατί τα' αστέρια κάνουνε
παρέα στο φεγγάρι.

Μα είναι όλα μαγικά
σ' αυτή την ηρεμία
γαληνεμένη θάλασσα
Ω! είσαι μια μαγεία.

Εποχές - Καλαϊτζίδου Μαρίας (Β΄ Βραβείο)

Αχ, καλοκαιράκι μου!
Με τη ζεστασιά του ήλιου
μέσα στα ολόξανθα μαλλιά σου.
Τα δέντρα σου φωλιές για τα ζώα και τα πουλιά.

Το θρόισμα που ακούγεται
μέσα από τα ώριμα στάχυα
από τα γέρικα
και
μοσχοβολιστά κλαδιά των πεύκων.

Ω, φθινόπωρο,
με τα φύλλα που πέφτουν απ' τα δέντρα
τα γυμνά κλαδιά που κρέμονται
απ' το παραθυράκι σου!

Αχ, χειμώνα,
με τα στολισμένα έλατα,
την παγωνιά,

το κρύο,
τους χιονάνθρωπους
και τα παιχνίδια στο χιόνι.
Χειμώνα πόσο μ' αρέσεις.

Άνοιξη ευωδιαστή
κοριτσάκι ξεχωριστό
με το στεφάνι σου
που είναι
γεμάτο με παπαρούνες
και κυκλάμινα.
Έλα Άνοιξη
με τα Χελιδόνια,
το γαλάζιο σου το φόρεμα
και τους Πελαργούς.

Το θαλάσσιο κορίτσι - Γ1 τμήμα του 13^{ου} Δημοτικού Σχολείου Πολίχνης (Γ΄ Βραβείο)

Το θαλάσσιο κορίτσι
με τις πράσινες βαρκούλες,
στα χτενισμένα ήρεμα μαλλιά του.
Με το κατάρτι δάκτυλο, τα λουλουδένια κύματα...
Με το θαλασσινό της φόρεμα,
τα ψαράκια στο χορό της αλμύρας...
Τ' αφρισμένα όνειρα, στην αρχή του ταξιδιού,
δίχως λιμάνι τρικυμισμένα.
Πέρα από τα σύνορα του ωκεανού.
Στην άκρη του ματιού.
Με τη μικρή γοργόνα,
και το κόκκινο φουλάρι της μαμάς της.
Την κεντημένη τρίαινα στο στήθος φυλαχτό.
Τον άγριο Ποσειδώνα, με τις φοβέρες του...
Έλα να τον παλέψουμε.
Να πέσει η σελήνη στον γαλάζιο καθρέφτη.
Να βουτήξουμε κι εμείς μαζί της.
Έλα κι εσύ, να είμαστε τρεις.
Εσύ, εγώ, και τ' όνειρο.

Στην Κυρία μου - Ζάκα Μαιρηλίντας (Α΄ Έπαινος)

Ένα μολύβι
στο χέρι μου πήρα
και αρχίζω να γράφω
καλή μου Κυρία!.

Έτσι είμαι εγώ παιδί
που δεν μιλά πολύ,
καλύτερα να γράφω
στο άσπρο το χαρτί.

Αυτό που θέλω να σου πω
είναι ότι πολύ σε αγαπώ,
μου δίνει σιγουριά αυτό
και τόση ζεστασιά να πω.

Στη μικρή μου την καρδιά
για μικρή θέση έκανα
και μπήκες εσύ
καλή μου Κυρία.

Είμαι πολύ χαρούμενη
που σε έχω κοντά μου
και θα μείνεις για πάντα
μες στην καρδιά μου.

Ευτυχία υπάρχει - Τριανταφυλλίδη Αλέξανδρου (Β΄ Έπαινος)

Ευτυχία,
τι ωραία λέξη,
στο όνομα ενός κοριτσιού,
στο χαμόγελο ενός παιδιού!
Ευτυχία υπάρχει στις μαμάς τα χάρδια,
στου μπαμπά τα φιλάκια,
στου αδερφού μου τα παιχνιδάκια!
Ευτυχία τι ωραία λέξη,
η καρδιά μου πως να αντέξει

όταν ακούει αυτή τη λέξη!
Ευτυχία υπάρχει πολύ κοντά στη φιλία,
σε κάθε τραγούδι, σε κάθε γιορτή
και σε κάθε σχολική εκδρομή !!
Ευτυχία υπάρχει
στης κυρίας μου την αγκαλιά
Που μαθαίνει τόσα πολλά
σε μας τα μικρά παιδιά!!
Ευτυχία υπάρχει παντού,
όχι μόνο σε αυτά
αλλά και σε άλλα πολλά!!!

Παιδί φτωχό - Πυρινού Παρασκευής (Γ΄ Έπαινος)

Παιδί φτωχό δίχως φαγητό πεινάει και κρυώνει στην καλύβα,
που 'χει σπασμένα παράθυρα και ξεφλουδισμένα σανίδια.
Πάει στην εκκλησιά να πάρει ένα πιάτο φαγητό, όλη η οικογένεια να
φάει.

Να δουλέψει πρέπει, μικρό παιδί, σχολείο πια δεν πάει.

Ρεύμα δεν έχει, ούτε νερό, τι άδικο Θεέ μου.

Τώρα που έρχονται οι γιορτές βλέπεις παιδιά στους δρόμους,
άλλα να παίζουν με χαρά, να 'χουν φίλους και δώρα
κι άλλα παιδιά να ψάχνουνε μία ζεστή γωνίτσα.

Μακάρι όλα τα παιδιά να ζουν ευτυχισμένα,
χαρούμενα να παίζουνε, σχολείο να πηγαίνουν,
να 'χουνε ζέστη και ψωμί, τίποτα να μη λείπει.