

Γλυκιά πατρίδα - Θεμιστοκλή Ζαννούπα (Α΄ Βραβείο)

Κύπρος αφρογέννητη
κάτασπρο περιστέρι

Κύπρος μου αγαπημένη
γλυκιά πατρίδα μοιρασμένη

Κύπρος μου!
μικρή γλυκιά πατρίδα

Σαν κι εσένα
άλλη δεν είδα

Κύπρος, χώρα του αγρινού
της θάλασσας και του βουνού
του λεμονανθού και του χαλκού

Τις ομορφιές σου πολλοί τις ζήλεψαν
Γλυκιά πατρίδα

που σε κούρσεψαν
Πολλοί σε ληλάτησαν
και τα όνειρά μας τα κομμάτιασαν

Πολλά παλικάρια θυσιάστηκαν
μα είσαι ακόμα λαβωμένη
γλυκιά πατρίδα μια μέρα δε μπορεί
θα 'σαι λευτερωμένη

Κύπρος θαλασσοφίλητη μάνα της
Αφροδίτης
θέλω να είσαι ελεύθερη
χώρα της ειρήνης

Η ώρα του λυτρωμού
σύντομα να 'ρθεί
κι ο ήλιος της ειρήνης
στον ουρανό σου να φανεί.

Ειρήνη είναι... - Κυπριανού Κυθραιώτη (Β΄ Βραβείο)

Ειρήνη είναι μια θάλασσα που απλώνεται μπροστά μας
Ειρήνη είναι ο πόθος μας για τη λευτεριά μας
Ειρήνη είναι ένα σύννεφο που φεύγει και γυρνάει
Ειρήνη είναι ένα όνειρο που έρχεται και πάει

Ειρήνη είναι το διάλειμμα του αιματηρού πολέμου
Ειρήνη είναι η προσμονή του κάθε λαβωμένου
Ειρήνη είναι η ψυχή στο κάθε παλικάρι
είναι μια αχτίδα φωτεινή που βγαίνει απ' το σκοτάδι

Ειρήνη είναι η ένωση ολόκληρου του κόσμου
Ειρήνη είναι η εξάλειψη της πείνας και του τρόμου
είναι μια σπίθα ζωντανή που ξεπηδά απ' τα σωθικά μας
Ειρήνη είναι ελπίδα άσβεστη που ζει μες στην καρδιά μας.

Η θάλασσα - Λαρίσας Ολαρίου (Γ΄ Βραβείο)

Γαλανή μου θάλασσα, που είσαι εκεί κοντά,
με τα ψηλά σου κύματα πλέω μακριά.
Θέλω μαζί σου να 'μαι όλη μου τη ζωή
μόνο εσέ να σκέφτομαι κάθε ώρα και στιγμή.

Με τη ζεστή την άμμο σου παίζουνε τα παιδιά,
με τα πολλά κοχύλια σου χαίρεται η γειτονιά.
Το ξέρω πως μια μέρα θα φύγεις μακριά,
μα η φορεσιά σου η γαλανή θα 'ναι μες στην καρδιά.

Τα παιδιά του κόσμου σε κοιτούν καμαρωτά
και με τα μαγιώ τους βουτάνε στα νερά.
Τα ψάρια, τα δελφίνια, τα ζώα του βυθού
βλέπουνε τους ανθρώπους και χαμογελούν.

Θαλασσινό όνειρο - Ευφροσύνης Τριανταφύλλη (Α' Έπαινος)

Κρεβάτι έχω το κύμα
και σεντόνι τον αφρό.
Όνειρα παίζουν οι γλάροι
στο γαλάζιο το νερό.

Και σηκώνω από την άμμο
φως, τον ήλιο τον χρυσό
και τον κάνω μια καδένα
και τη δένω το λαιμό.

Βοτσαλάκια και κοχύλια
παιχνιδάκια διαλεκτά
ένα ένα τα μαζεύω
σ' ένα μυστικό κουβά.

Κι όλο σύρματα, σκοινιά γύρω
κι ανθισμένες λυγαριές
θάλασσα και καλοκαίρι
κέφι, αγάπη, διακοπές.

Το μαγικό ραβδί -Χριστίνας Παπατσίρου (Β' Έπαινος)

Αν μπορούσα να πετάξω
και στον ουρανό να φτάσω
θ' άλλαζα σε μια στιγμή
καθετί πάνω στη γη.

Με το μαγικό ραβδί
όλα αλλάζουν στη στιγμή,
ένα μόνο δεν αλλάζει
κι είναι αυτό που με τρομάζει.

Ο πόλεμος θα σταματούσε
κλάμα δε θα αντηχούσε
κάθε γειτονιά της γης
ειρήνη θα 'χε στο εξής.

Η κακία και το ψέμα
βασιλεύουν κι έχουν στέμμα,
να τα διώξω δεν μπορώ
όσο και να προσπαθώ.

Πρώτα πρώτα τα παιδιά
θα τα γέμιζε χαρά,
προσωπάκια να γελάνε,
στόματα να τραγουδάνε.

Στων παιδιών τα παραμύθια
όλα εύκολα είναι αλήθεια.
Εκεί θα 'θελα να ζούσα,
μόνο τότε θα νικούσα.

Ψωμί θα 'δινε πολύ
να χορτάσει το παιδί
και γιά κάθε που πονάει
μια αγκαλιά να το φυλάει.

Νύχτα - Παναγιώτας Κολοβού (Β' Έπαινος)

Νύχτα, νύχτα λαμπερή
σαν όνειρο φτιαγμένη
και σε κοιτώ εκεί ψηλά
και είμαι ευτυχισμένη

Γ' αστέρια απ' το κρεβάτι μου
συνέχεια τα κοιτάζω
κι αν πέσει κάποιο από εκεί
εγώ θα το θαυμάζω

Ν' ανέβω θέλω στο φεγγάρι
τ' αστέρια από κοντά να δω
και κάθε τι που με πονάει
να πάρει μακριά από 'δω

Νύχτα, νύχτα λαμπερή
και φεγγαρολουσμένη
πλημμυρισμένη είσαι θαρρώ
μ' άστρα πολλά πλασμένη

Στο φεγγαρόφωτό σου
λαμπυρίζει όλη η γη
λες και είσαι στολισμένη
με τη σκόνη τη χρυσή

Πόσο όμορφη είσαι νύχτα
τα δίχτυα σου όταν απλώνεις
στα μονοπάτια τ' ουρανού
πάντα μας ξεσηκώνεις

Σα δαχτυλίδια φαίνονται
μέσα στην αγκαλιά σου
σελήνη, αστέρια γίνονται
διαμάντια στην καρδιά σου

Νύχτα, νύχτα λαμπερή
που είσαι μαγεμένη
μες στο μυαλό μου είσαι συ
πολύ καλά κρυμμένη

Τα αστέρια - Πελαγίας Γκουρνέλου (Γ' Έπαινος)

Κάθε νύχτα σας κοιτάζω
άστρα μου εσείς γλυκά,
και φαντάζομαι πως είστε
μια μεγάλη ζωγραφιά.

Κάθε νύχτα στο σκοτάδι
τίποτα πιο λαμπερό
από σας τα αστεράκια
τίποτα πιο φωτεινό.

Σας παρακαλώ αστεράκια
βοηθήστε τους φτωχούς

φέρτε μήνυμα αγάπης
στους κακούς και τους καλούς.

Ονειρεύομαι έναν κόσμο
δίχως λύπη και εχθρούς
της αγάπης περιστέρια
στείλτε απ' τους ουραμούς.

Τα λευκά τα περιστέρια
θα πετάξουνε μακριά
της αγάπης το τραγούδι
θα μας φέρουνε γλυκά.